



nieuwsbrief voor ouders en geïnteresseerden
18 oktober 2024

Tamboerijn Nieuws

Bijbel

"Spreek, Heer, uw dienaar luistert." 1 Samuel 3:9

Je zou verwachten dat Samuel het toch wel in de gaten moest hebben. Samuel woonde en werkte immers al van jongs af in de tempel. Toch moest Samuel ook leren om Gods stem te herkennen.

God wil contact maar herken ik zijn stem wel altijd? Heb ik het wel altijd in de gaten? Neem ik de tijd om te luisteren naar Gods stem en zo zijn aanwijzingen en instructies te horen?

God wil tot ons spreken op verschillende manieren. Hij wil tot ons spreken door woorden uit de Bijbel, door een lied, door gesprekken met mensen maar juist ook in de stilte.

Spreek Heer, leer mij uw stem te herkennen en te luisteren met een open hart.

Corine Knoester

Afsluiting Kinderboekenweek "Lekker eigenwijs"

De Kinderboekenweek was officieel 13 oktober weer afgelopen. Op de Tamboerijn hebben we de afsluiting **lekker eigenwijs** een dag te laat gedaan. De groep mocht eigenwijs gekleed op school komen. De kinderen kwamen op school met verschillende schoenen, verschillende sokken, kleren binnenste buiten en achterstevoren, een eigenwijze pet, een heerlijke onesie, een korte broek met laarzen eronder. De juf liep nog in haar badjas met een badmuts op! Tijdens het buitenspelen ontstond de club van eigenwijze kinderen.

Maandag 14 oktober was een eigenwijze dag op de Tamboerijn!



Ga je mee op Bijbelavontuur?!

Mattheüs 7:21-27 - Het huis op de rots.

Voordat we gingen luisteren en kijken naar het verhaal hebben we het gehad over wanneer ben je wijs en wanneer ben je dwaas. Wat bedoelt de Here Jezus daarmee? Je bent wijs als je luistert en doet wat de Here Jezus zegt. Je bent dwaas als je het wel hoort, maar niet doet wat de Here Jezus zegt.

Samen hebben we gekeken wat er gebeurt met het huis dat op de rots is gebouwd en met het huis dat op het zand is gebouwd als het gaat regenen. Het huis op de rots blijft staan!!

Wie is dan eigenlijk de Rots in ons leven waar we op mogen bouwen? De Here Jezus!



Leren doe je met je hele lichaam!

Leren doe je met je hele lichaam! Op de Tamboerijn maken we de hele dag door muziek. Bij binnenkomst, het kiezen van hulpjes, Bijbelverhalen, opruimen, reken- en taalactiviteiten en ga zo maar door. Met muziek kan er heel veel geleerd worden door aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen.

Deze week klonk het lied "Het is herfst". We leerden over de bomen in de herfst. Onder andere de geluiden die je hoort; de wind en eikeltjes die vallen maar ook de kleuren die je ziet van de bladeren. We speelden ook op instrumenten; Dit keer waren de boomwhackers aan de beurt. Daarnaast imiteerden we geluiden door met eikels op een stuk hout te slaan. Muziek is overal!

Groep 3 - Waar is het digibord?

Wie binnenloopt in groep 3 van de Tamboerijn zal het waarschijnlijk gelijk opmerken dat er geen digibord voor in de klas staat maar een verrijdbaar krijtbord!

Groep 3 heeft zeker een digibord maar deze gaat alleen aan als het echt nodig is. We kiezen er bewust voor om zoveel mogelijk het krijtbord in te zetten tijdens het lesgeven.

Een krijtbord blijkt rustiger te zijn voor de ogen, je hebt geen last van lichtschittering, het contrast van wit op groen maakt het geschrevene beter leesbaar.

Tijdens het schrijven kun je hardop meedenken en zo de kinderen iets stap voor stap leren. Een krijtje biedt tijdens het schrijven een mate van weerstand die synchroon loopt met het tempo dat onze hersenen nodig hebben om informatie te verwerken.

Daarom zeggen we in groep 3: **Digibord uit waar het kan en aan waar het moet.**



Agenda

10 oktober	Start Generatiocursus - locatie Apolstraat 1 (de Rots)
22 oktober	15:30 - 16:30 - Open Huis
28 oktober	Herfstvakantie: 28 oktober - 1 november
26 november	Ouderavond Wonderlijk gemaakt U bent van harte welkom op de Apolstraat 1 Ede (de Rots) van 19.00u - 21.00u. (meer info volgt nog)

Studiedagen schooljaar 24/25

Studiedagen Tamboerijn. Op deze data zijn de kinderen vrij!

Hieronder is te zien om welke data het gaat:

- Donderdag 23 januari
- Dinsdag 8 april
- Maandag 2 juni
- Woensdag 2 juli

Vakantiedata:

- herfstvakantie: 28 oktober t/m 1 november
- kerstvakantie: 23 december t/m 3 januari
- voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 28 februari
- paasvakantie: 21 maart t/m 2 april
- meivakantie: 18 april t/m 5 mei (incl. Goede vrijdag: 18 april + Bevrijdingsdag: 5 mei)
- hemelvaartvakantie: 29 mei t/m 2 juni (maandag 2 juni zijn de kinderen vrij vanwege studiedag)
- pinkstervakantie: 9 juni
- zomervakantie: 19 juli t/m 31 augustus



de Tamboerijn

onderdeel van de Rots
Distelberg 1
6718 EB Ede
Tel. 0318 76 93 34
www.ebsdetaamboerijn.nl



