



Tamboerijn Nieuws

nieuwsbrief voor ouders
8 november 2024

Bijbel

"Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht- nooit komt daar een einde aan."

Genesis 8:22

De herfstvakantie ligt alweer bijna een week achter ons. Wat hadden we mooi weer en mochten we genieten van Gods schepping. Wat een kleurenspeel. Ik vind het elke keer weer een wonder hoe God met elk seizoen een plan heeft. De seizoenen zijn er niet zomaar!

Prediker 3 zegt: "Voor alles is een tijd". Ook bij ons leven horen verschillende seizoenen. Momenten die elkaar afwisselen of juist naast elkaar bestaan. Vreugde en verdriet. Omhelzen en loslaten. Planten en rooien. Zwijgen en spreken. Voor alles is een tijd.

Dank u Heer dat u ons in al die momenten kent!

Corine Knoester

Afsluiting thema

Als afsluiting van ons thema "Wij gaan naar het bos" zijn we, u zult het al raden... naar het bos gegaan! Met drie auto's reden we vroeg in de ochtend richting de Verlengde Arnhemseweg. Daar hing de mist nog tussen de bomen en kwam de zon prachtig het bos verlichten met haar zonnestrallen. Met ons canvas, waterverf en kwasten zochten we een plek uit in het bos die we mooi vonden. Dat was niet moeilijk! Schilderijen gevuld met herfstkleuren was het eindresultaat. Ook koude handen mochten niet ontbreken. Na een heuse herfstbingo was het tijd om het succesvolle uitje af te sluiten. We zijn benieuwd wat we in het volgende thema allemaal gaan leren, ontdekken en doen!



Ga je mee op Bijbelavontuur?!

Met Bijbelavonturen zijn we bezig met de verhalen over Mozes. In de koffer zat een klein mandje en een stok. Het kleine mandje hadden we nodig bij het verhaal over Mozes als baby en de stok hebben we gebruikt bij het verhaal van het vertrek van het volk uit het land Egypte.

Omdat we ons ook graag verwonderen in de groep hebben we hier een proefje bij gedaan. In een bak met water hebben we peper gestrooid. Daarna hebben we de voeten van de mensen die door de zee mochten lopen ingesmeerd met wat afwasmiddel. Nu mochten ze om de beurt door de zee lopen. Wauw, de vieze peper ging aan de kant en we zagen een pad verschijnen.

Loose parts... waarom?

Kinderen hebben niet veel nodig. Geef ze willekeurig wat voorwerpen en met hun fantasie kan het van alles worden! Natuurlijk hebben wij ook schoolfietsen waar de kinderen heerlijk mee kunnen rondrijden op het schoolplein maar één keer per dag leggen we met het buitenspeelplein alleen 'loose parts' neer.

Het is zo bijzonder om te zien dat de kinderen elke keer weer iets anders met de spullen doen. Niets is te gek. De ene keer is de buis een bubbelmachine en de volgende keer is het een glijbaan voor eikels.

Speelgoed dat een gesloten eind heeft en dus op één manier kunt gebruiken, is op De Tamboerijn in de klas én buiten niet veel vinden!



Groep 3

In de vorige nieuwsbrief vertelden we over ons motto op de Tamboerijn: Digibord aan waar het moet en uit waar het kan!

In groep 3 zijn we dit jaar ook begonnen met een andere pilot. Voor het leren lezen maken we gebruik van twee methodes. Naast de bekende methode "Lijn 3", die op veel scholen wordt gebruikt, hebben we ook de methode "LetterKlankStad" aangeschaft. Een methode met een heel eigen visie op het leren lezen. Door deze visie te integreren in onze methode lijn 3 ontstaan er in de groep prachtige ontdekkingen en gesprekken.

De methode LetterKlankStad gaat ervan uit dat er 26 letters zijn. Dit zijn de letters van ons alfabet en deze letters hebben een naam. De rest zijn klanken die we maken met de letters van ons alfabet.

Al in de eerste weken ontdekt de groep dat er letters zijn die meerdere klanken hebben. Denk maar aan het woord papa of mama. De a klinkt soms kort en soms lang. Het duurde niet lang of ze kwamen in leesboeken woorden tegen als beer, boor, je, me, nu, zo, hond en pitje. In plaats van de bekende verwarring op de gezichten te zien, zag ik juist ogen oplichten en sprankelen. Ze vinden het prachtig om zelf te ontdekken dat je deze woorden anders moet lezen. En de bijbehorende regels die komen spelenderwijs al een beetje aan bod.

De keuze voor het lezen van leesboeken is nu veel groter en ik zie het leesplezier groeien.



Agenda

18 november	15:30 - 16:30 - Open Huis
26 november	Ouderavond Wonderlijk gemaakt U bent van harte welkom op de Apolstraat 1 Ede (de Rots) van 19.00u - 21.00u. (meer info volgt nog)

Studiedagen schooljaar 24/25

Studiedagen Tamboerijn. Op deze data zijn de kinderen vrij!

Hieronder is te zien om welke data het gaat:

- Donderdag 23 januari
- Dinsdag 8 april
- Maandag 2 juni
- Woensdag 2 juli

Vakantiedata:

- kerstvakantie: 23 december t/m 3 januari
- voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 28 februari
- meivakantie: 18 april t/m 5 mei
(deze start op Goede vrijdag, 18 april en eindigt op maandag 5 mei, Bevrijdingsdag)
- hemelvaartvakantie: 29 mei t/m 2 juni
(maandag 2 juni zijn de kinderen vrij vanwege studiedag)
- pinkstervakantie: 9 juni
- zomervakantie: 19 juli t/m 31 augustus



de Tamboerijn



onderdeel van de Rots
Distelberg 1
6718 EB Ede
Tel. 0318 76 93 34

www.ebsdetamboerijn.nl