



Psalm 150:4

Tamboerijn Nieuws

nieuwsbrief voor ouders en geïnteresseerden
7 februari

Bijbel



En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen. Marcus 6:34

De discipelen hadden eigenlijk niet zoveel zin om naar de menigte toe te gaan, die daar aan de kust op hen wachtte. Ze wilden eigenlijk op adem komen na hun intensieve zendingstocht. De reactie van Jezus was echter anders dan ze hadden gehoopt. Jezus stuurde de mensen niet weg maar stelde zich voor hen open. Hij ging naar ze toe en was innerlijk met ontferming bewogen over hen. Ontferming is een eigenschap waarmee God zich onderscheidt. Ontferming is niet hetzelfde als medelijden. Ontferming gaat verder dan iets voelen. Ontferming is ook wanneer het niet uitkomt. Het zet je ook ergens toe aan actie!

Corine Knoester

Onderwijs



Bijbelavontuur

Ook de groep heeft geluisterd naar het verhaal uit Marcus 6. De mensen gaan achter Jezus aan. Ze wilden bij Jezus zijn om te luisteren. Ik vroeg de kinderen of ze ook wel bij Jezus wilden zitten om naar Hem te luisteren. Dit wilden ze allemaal. Iedereen mocht een poppetje neerzetten en zijn naam erbij leggen. Ook de kinderen die er die dag niet waren kregen een plekje. Daarna hebben ze geluisterd naar het verhaal van de 5 broden en 2 vissen. Luisteren en verwonderen!



De Nationale voorleesdagen

Van 22 januari t/m 1 februari waren de nationale voorleesdagen. Op de Tamboerijn werd het verhaal van Rinus voorgelezen door de moeder van Lente. Naast het boek had ze een koffer meegenomen waarmee het verhaal kond worden uitgespeeld. De kinderen zaten op het puntje van hun stoel en je kon een speld horen vallen.



Thema "de ruimte"

In de groepen zijn we bezig geweest met het thema "de ruimte". De kinderen mochten ontdekken en verwonderen. En ja, ze willen natuurlijk allemaal met een raket naar de maan. Via het linkje kunnen jullie nog een keer het lied zingen wat de afgelopen weken een hit was in de groep: [Ga je mee naar de maan?](#)

In groep 1/2 is een raket gemaakt, in de gymzaal hebben we astronautengym gedaan en in groep 3 hebben we de Bijbel geopend en gekeken hoe en wanneer God alles heeft geschapen. Ook is de vader van Aron op bezoek geweest in groep 3 en heeft ons samen met Aron alles uitgelegd over de zon, de maan en de aarde. Wanneer zien we de maan helemaal en wanneer maar voor een deel en wanneer helemaal niet! Ook wist de vader van Aron en Jade hoe je een raket moet afvuren. Bij de eerste raket was er nog de nodige spanning maar bij de volgende lancering wilden ze allemaal graag helpen.



Oudergesprekken

De kinderen hebben afgelopen maandag hun verhaal meegekregen. Op de Tamboerijn neemt het verhaal over de ontwikkeling van elk kind een belangrijke plaats in. Daarom spreken we niet over het rapport, maar over het persoonlijke verhaal van elk kind.

Dinsdag 11 februari (15.00-17.00 uur) en maandag 17 februari (15:00- 17:00 uur) vinden de oudergesprekken plaats. We zien ernaar uit om alle ouders te ontmoeten en te spreken over de ontwikkeling van jullie kind. Mocht u zich nog niet hebben ingeschreven dan kunt u dit nog via Parro doen.



Agenda



- 11 februari** Oudergesprekken 15:00 - 17:00 uur
- 17 februari** Oudergesprekken 15:00 - 17:00 uur

Studiedagen schooljaar 24/25

Studiedagen Tamboerijn. Op deze data zijn de kinderen vrij!

- Dinsdag 8 april
- Maandag 2 juni
- Woensdag 2 juli

Vakantiedata:

- voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 28 februari
- meivakantie: 18 april t/m 5 mei (deze start op Goede vrijdag, 18 april en eindigt op maandag 5 mei, Bevrijdingsdag)
- hemelvaartvakantie: 29 mei t/m 2 juni (maandag 2 juni zijn de kinderen vrij vanwege studiedag)
- pinkstervakantie: 9 juni
- zomervakantie: 19 juli t/m 31 augustus



